

LibriVox

**Gelezen door
Anna Simon**



Pauls Ontwaken

Frederik van Eeden

LibriVox

Pauls Ontwaken

Door Frederik van Eeden (1860 - 1932)



In dit aangrijpende korte werk beschrijft Frederik van Eeden het leven en de dood van Paul, de jongste zoon uit zijn eerste huwelijk, op 24-jarige leeftijd. Hij schreef het in de 3 maanden na diens overlijden in 1913.

Citaat: Ik waag het nauwelijks te beginnen, uit vrees dat ik het niet goed en waardig genoeg zal doen, niet genoegzaam in de geest van hem, zoals hij was bij zijn scheiden. Zo groot is mijn eerbied voor mijn eigen kind, zoals het geworden is door lijden en geduld, en zo groot is mijn dankbaarheid voor wat hij mij gaf in zijn korte leven en vooral bij zijn heerlijk einde.

Want hij is het waardig dat ik van zijn schijnbaar weinig betekende loopbaan het edelste en merkwaardigste nederschrijft en zijn nagedachtenis voor anderen tracht te bestendigen, omdat hij een gewoon jongensbestaan, met fouten en vergissingen, wist te doen eindigen in wat ik wel een heilig wonder noemen durf, en een volstrekt niet feilloos karakter wist te verreinen en te verheffen tot een volkomen zuiverheid van zachtmoedige liefde.

Deze opname heeft 11 bestanden en een totale looptijd van 1:51:06

Gelezen door Anna Simon

Tekstcontrole en omslagontwerp: Bart de Leeuw; productie: Anna Simon

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.
Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.